

Profielchets Predikant Christus Triumfatorkerk Den Haag Beroepingscommissie 2017/2018

Profiel Gemeente Christus Triumfatorkerk

De Christus Triumfatorkerk (CTK) wil een open gemeente zijn waar plek is voor iedereen, waar verschillende generaties bij elkaar komen, waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ruimte is voor diverse opvattingen. Het vormen van een gemeenschap die op informele manier naar elkaar omziet, wordt als waardevol ervaren. Als gemeente hecht de Christus Triumfatorkerk aan *een eredienst die als hoogtepunt* in de week fungeert en die op eigentijdse wijze wordt ingevuld.

De CTK wil de liefde van God tastbaar maken in het hier en nu. De mens Jezus, de gestorven en opgestane Heer is hierbij ons lichtend voorbeeld. De CTK wil de vreugde, die zij als gemeente vindt in Christus, delen met elkaar en anderen. Door het belijden van ons geloof, in liederen, gebeden, preek en sacramenten, hopen we door God en elkaar aangesproken te worden om daarna ons leven, als christen in deze wereld gestalte te geven. De Bijbel vormt daarbij de richtlijn waarop wij ons baseren.

Onze kerk is geworteld in Bezuidenhout. Dit is de wijk direct ten oosten van station Den Haag Centraal. Bezuidenhout kent 16.000 inwoners. In de wijk zijn meerdere ministeries en de kantorenlocatie Beatrixkwartier te vinden. Ondanks deze ligging midden in Den Haag heeft Bezuidenhout een bijna dorps gevoel. Mede hierdoor is het een populaire wijk, ook voor jonge gezinnen. Naast de wijkgemeente van Bezuidenhout is de CTK ook de wijkgemeente van de nabij gelegen wijk Mariahoeve.

Hoewel de CTK is geworteld in Bezuidenhout, zijn wij toch geen klassieke wijkgemeente. Een groot deel van de actieve leden woont buiten de wijk, soms zelfs buiten Den Haag. Wel hebben veel leden in het verleden in de wijk gewoond en zijn de kerk na hun verhuizing trouw gebleven. Dit omdat zij zich thuis voelen bij de sfeer en identiteit van de CTK.

Wat kenmerkt onze gemeente? We zijn een toegankelijke en belijdende kerk. Lichtvoetig en toch hecht. Opvallend is de verscheidenheid van de gemeentelieden. Niet alleen naar afkomst, maar bijvoorbeeld ook naar opleidingsniveau. De CTK is dan ook een kerk waarin zowel minder als meer theologisch onderlegden zich thuis voelen.

De sfeer is informeel en los, ook tijdens de dienst. Zo is er weliswaar een preekstoel, maar die wordt eigenlijk zelden gebruikt. Hoewel de vorm van de diensten redelijk traditioneel is, zoeken we ook naar andere vormen van eredienst. Muziek is daarbij van groot belang. Als we iets 'anders dan anders' doen, is dat vaak door de inzet van moderne muziek, bijvoorbeeld op gitaar of piano. Tegelijk is er ook ruimte voor meer 'klassieke' muzikale verdieping. Een goed voorbeeld hiervan is het gelegenheidskoor, dat zowel Huub Oosterhuis als meer evangelische liederen zingt. Deze vernieuwing in de eredienst is iets dat we de komende jaren willen voortzetten. Ondanks de recente komst van beamerschermen en het feit dat we over geweldige organisten beschikken, ervaren sommige gemeentelieden de eredienst soms nog als wat 'vlak'. De diensten mogen nog meer uitgesproken worden, met meer bezieling en energie.

De CTK heeft geen uitgesproken behoudend of juist vrijzinnig profiel. Wel zijn we eigentijds in onze houding ten opzichte van zaken als homoseksualiteit en de positie van vrouwen. We willen uitnodigend zijn voor mensen die op zoek zijn, ruimte bieden aan mensen met diverse geloofsopvattingen en met respect omgaan met andersdenkenden, zonder daarbij onze identiteit te verliezen.

Een gemiddelde kerkdienst wordt bezocht door circa 100 kerkgangers. Volgens onze eigen raming zijn in totaal 440 personen op enige manier betrokken bij de CTK. Van deze 440 wonen er 140 buiten Bezuidenhout. Binnen die 440 personen die op wat voor wijze dan ook betrokken zijn bij de CTK zijn er 130 onder de 40. De CTK kent dus een aanzienlijke groep twintigers en dertigers, zowel met als zonder kinderen. 150 van deze 440 personen zijn tussen 40 en 70 en 160 boven de 70.

Speerpunten Christus Triumfatorkerk voor de komende jaren

De CTK is een levendige en warme kerk met een hechte club actieve leden. Dit maakt dat de CTK op dit moment op het oog goed 'loopt'. De komende jaren staan wij echter voor een aantal uitdagingen die wij hebben verwoord in onderstaande speerpunten. Samen met een nieuwe predikant willen wij deze de komende jaren verder invulling geven.

- **Van een focus op de zondagse eredienst, naar meer momenten in de week om God te ontmoeten:** God en elkaar niet alleen op zondag ontmoeten, maar ook op andere dagen van de week. Ontmoetingen die niet alleen plaatsvinden binnen de muren van het kerkgebouw, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij gemeenteleden thuis, in het café voor een borrel of buiten bij een picknick. Doel hiervan is om naast de zondagse dienst meer momenten te hebben om Gods inspiratie en nabijheid te ervaren en met elkaar in gesprek te gaan over wat het geloof voor ons betekent.
- **Van een focus op binnen, naar een focus op buiten:** de uitdaging om ons meer te laten zien aan de stad om ons heen en haar bewoners en hen te laten delen in de kracht van het Evangelie. Concreet houdt dit onder andere in:
 - Bezuidenhout is een echte stadswijk. Dat betekent veel nieuwkomers: mensen met een Protestantse achtergrond die naar Den Haag verhuizen in verband met studie of werk en zich in Bezuidenhout of omgeving settelen. Met name jonge mensen verhuizen echter vaak weer als hun gezinssituatie of carrière daar om vraagt. Deze positie biedt een dubbele uitdaging: nieuwkomers lokaliseren en uitnodigen om onze diensten of activiteiten te bezoeken én mensen na hun verhuizing uit de 'doorgangswijk' Bezuidenhout betrokken houden.
 - Meer samenwerking met andere kerken: meer en meer ontstaat het besef dat het veel meerwaarde heeft om activiteiten samen met andere kerken te organiseren. Allereerst vanuit praktisch oogpunt: door krachten te bundelen is het mogelijk een mooi aanbod aan verdiepende activiteiten neer te zetten. Dit is zeker op lange termijn van belang: de CTK heeft te maken met vergrijzing en de tijdsdruk op mensen lijkt alleen maar toe te nemen. Maar deze samenwerking is niet alleen 'uit nood geboren'. Hij biedt ook grote meerwaarde doordat het ons in staat stelt om onze medechristenen beter te leren kennen en elkaar te inspireren.
 - Meer zichtbaarheid kan ook een diaconale component hebben: laten zien hoe je in je dagelijks leven invulling geeft aan wat het is om volgeling van Jezus te zijn maakt duidelijk wat de relevantie van geloven is. In dit licht is dan ook recent een parttime diaconaal opbouwwerker aangesteld.
- **Van een basic en functioneel kerkgebouw naar een eigentijds en verwelkomend kerkgebouw:** de eerder genoemde speerpunten betekenen het nodige voor ons karakteristieke, maar gedateerd ogende kerkgebouw. Er is sprake van 'achterstallig onderhoud', zowel in letterlijke zin als in de uitstraling van ruimtes en entrees. Dit vergt de komende jaren een forse investering in geld, tijd en energie. Het is de kunst om doel en middel niet met elkaar te verwarren, maar een renovatie ten dienste te stellen van het behalen van onze doelstellingen.

Profiel predikant

Om samen met ons de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan is de CTK op zoek naar een aansprekende persoonlijkheid die ons kan inspireren in onze relatie met God en onze medemens. Hierbij gaat het zowel om onze persoonlijke individuele relatie met God als onze collectieve connectie met de Heer als gemeente. We zoeken een predikant die de relevantie van het Evangelie voor het hier en nu inzichtelijk maakt, niet alleen voor de zondag, maar voor de hele week. Iemand die de boodschap van de Bijbel dus toepasbaar weet te maken voor het dagelijks leven, geworteld in de huidige tijd.

Wij zijn op zoek naar iemand die zich weet uit te drukken in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik, dat niet alleen toegankelijk is voor hoogopgeleiden en kerkelijke 'insiders', maar voor iedereen. Het is daarmee iemand

die ook aantrekkelijk is voor randkerkelijken en niet-gelovigen: iemand die het gezicht van de CTK in de wijk en in de stad kan en wil zijn. Hij of zij dient ons te helpen om als gemeente onze schroom te overwinnen om écht zichtbaar te zijn in Bezuidenhout en in Den Haag. Iemand die vanuit zijn of haar persoonlijk geloof God op een natuurlijke manier ter sprake brengt.

Voor de eredienst zoeken we een predikant die hoop en kracht kan bieden, echter zonder van de kerkdienst een eendimensionale 'goed nieuws show' te maken. Er mag ook ruimte zijn voor de minder mooie kanten van mensen en van het leven. Een preek die tijdens de week blijft hangen kan ook een stevige preek zijn. Hij of zij is een goede en duidelijke spreker en verteller, iemand waarbij het echt een genot is om naar te luisteren en die in staat is ons nieuwe inzichten in eeuwenoude teksten aan te reiken.

Gezien de grote uitdagingen waar wij ons als gemeente voor gesteld staan gaat de voorkeur uit naar iemand die al een aantal jaren als predikant actief is.

Aandachtspunten werkzaamheden predikant

Naast alle gebruikelijke werkzaamheden die horen bij het ambt van predikant zien wij de komende jaren de volgende specifieke aandachtspunten voor een predikant:

- Op dit moment kent de CTK een flink aantal gezinnen met jonge kinderen. Die kinderen worden vanzelf ouder en ook dan willen wij hen behouden voor het geloof in God en voor onze gemeente. Vandaar is met het oog op de toekomst het initiëren, inspireren en faciliteren van een aansprekend programma voor jongeren in de leeftijd 10 t/m 25 een aandachtspunt. Dit in samenwerking met de parttime aangestelde jongerenwerker en met andere kerken (zie ook het volgende aandachtspunt). Hierin kan ook de bestaande samenwerking met twee basisscholen in de wijk en met de middelbare school Zandvliet betrokken worden.
- Het intensiveren van de samenwerking met andere kerken in Den Haag, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdwerk en het aanbod van gesprekskringen en cursussen. In eerste instantie denken wij hierbij aan meer samenwerking met andere Protestantse Kerk gemeenten, op termijn is dit ook mogelijk met andere kerkgenootschappen uit de wijk of de stad. Bij het intensiveren van samenwerking is er bijzondere aandacht voor de Duinzichtkerk in Benoordenhout, waarmee reeds een formele samenwerking bestaat. Een andere potentiële samenwerkingspartner is De Zinnen. Dit is een van huis uit katholiek "netwerk van inspiratie en dialoog". Zij maken reeds gebruik van een aantal ruimtes in het kerkgebouw van de CTK. Naast deze praktische samenwerking is ook een meer inhoudelijke samenwerking een interessante mogelijkheid.
- De leden van de CTK zijn actief en creatief in het organiseren van activiteiten. Soms lijkt het wel alsof 1.000 bloemen bloeien, zonder dat hier veel samenhang in zit. Een predikant dient om te kunnen gaan met deze 'vrijheid van initiatief'. Wel realiseren we ons dat meer activiteiten niet automatisch meer 'geestelijke voeding' betekent. Van de predikant wordt in het geven van deze 'voeding' dan ook het nodige verwacht, bijvoorbeeld tijdens gespreksgroepen of thema-avonden.
- Naast aandacht voor pastoraat (zoals bijvoorbeeld huisbezoeken) dient de predikant ook aandacht te hebben voor het stimuleren van onderling pastoraat en het omzien naar elkaar.
- In de CTK zijn veel aanwezige leden zeventig plus. Een predikant dient niet alleen aandacht te hebben voor de noden en de problemen van deze groep met gezondheid en ouder worden, maar ook oog te hebben voor de mogelijkheden die deze leeftijdsgroep (juist) wel heeft en voor het bijzondere perspectief dat gevorderde leeftijd met zich meebrengt.

Persoonlijke competenties predikant

Wij zijn op zoek naar een persoon die beschikt over de competenties om inhoud te geven aan het bovenstaande profiel. Voorvloeiend uit het profiel van onze gemeente en het gewenste profiel voor een predikant hebben wij in het bijzonder aandacht voor de volgende competenties:

- Goed kunnen samenwerken en goed kunnen delegeren. Nieuwe initiatieven initiëren, maar in staat zijn ze op termijn ook over te laten aan anderen als iets eenmaal 'loopt'. De samenwerking met de beide parttime kerkelijk werkers (diaconaal opbouwwerker en jeugdwerker) is daarbij een aandachtspunt.

- Een persoon met een duidelijke visie die voor zijn of haar mening durft uit te komen, maar bij wie dit niet doorslaat naar een dominante persoonlijkheid. Kortweg: iemand die 'één van ons' is.
- Een benaderbare en open persoonlijkheid.
- Beschikken over voldoende theologische vakkennis om ons week na week te kunnen boeien met vernieuwende invalshoeken in de uitleg van de Bijbel.
- Iemand met een open oog voor experiment, zowel om dit zelf te initiëren als wanneer dit vanuit de gemeente wordt aangedragen.
- Humor en relativeringsvermogen dat zich uit in een bepaalde lichtvoetigheid die past bij onze gemeente.
- Empathisch vermogen. Jezelf kunnen verplaatsen in het perspectief van gemeenteleden, maar juist ook in dat van randkerkelijken en niet-gelovigen. Zien wat echt belangrijk is om een prettige gemeente te kunnen zijn.
- Iemand die niet alleen goed kan 'zenden' maar ook goed kan luisteren naar anderen.

Omvang en organisatie van het dienstverband

Het dienstverband komt tot stand door het beschikbaar stellen van 0,5 FTE vanuit de overkoepelende Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG) en 0,5 FTE vanuit de zelfstandige kerkelijke entiteit Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO). De CTK is namelijk formeel een wijkgemeente bestaand uit een federatie van leden van de PGG en de GKO in Bezuidenhout. In de dagelijkse praktijk fungeert de CTK al sinds jaar en dag als één gemeente met één kerkenraad. Alleen in financieel en administratief opzicht zijn zaken nog gescheiden als een gevolg van het verleden.

Deze organisatievorm betekent dat een predikant formeel voor 0,5 FTE in dienst komt bij de PGG en voor 0,5 bij de GKO. De voorkeur van de CTK gaat uit naar een predikant die deze fulltime aanstelling in zijn geheel kan vervullen.